

Sevgili Kız Kardeşim;

Bu sana yazdığımız ikinci mektup. Hatırlanacağı üzere ilk mektup ihraçlar, kayyumlar, kadın dernekleri ve kadın yayıncılığının mühürlenmesinden hemen sonra, 25 Kasım çağrısını içeriyordu. Ve diyorduk ki “Bu bir inat hikâyesidir. Kadınların inadının hikâyesi mühür tutmaz”.

İkinci mektubu okuyor olduğunuza göre, biz kadın emekçilerin inat hikâyesi, hiçbir koşulda kaybetmediğimiz umutla ve ısrarla devam ediyor.

Bugün zor günlerden geçmemize ve sesimizin bastırılmaya çalışılmasına rağmen, yaşamın ölüme, barışın savaşa, umudun korkuya, gerçeğin yalana galip geleceğini biliyoruz.

Gerçeği ters yüz edip, gözlerimizin içine baka baka yalan söylüyorlar!

Hepimiz biliyoruz, sesi çok çıkan her zaman haklı değildir, çoğunluk da değildir aslında. Ama hakkın da doğrunun da gerçeğin de alaşağı edildiği, tarihin yasalarının yerle bir edildiği karanlık bir çağın tam ortasındayız. Bu karanlık çağ, savaşlar çağı...

Halkların süregiden yaşamlarının yerle bir edildiği, sürgün edildikleri yerlerde bile savaşa çekildikleri, iktidar hesaplarının adeta herkese mâl edilerek yüceltilmeye çalışıldığı, bir tek adama herkesin kaderini teslim etmesi için her türlü düzeneğin kurulduğu zamanlar...

Böyle bir karanlığın ortasında, kadınların, çocukların her gün karşı karşıya kaldıkları dramın, büyük vahşet tablolarına fon yapıldığı savaşlar çağı...

Üstelik bu savaşın adını koymak bile suç! Barış isteyen bizler için kıpırdasak yasak, itiraz etsek hapis; acımasız bir yok etme mekanizması çalışıp duruyor.

Böyle yaşamaya itirazımız var

Bugün, Türkiye’de bir tek kadın bile ülkede adalet olduğunu düşünmüyor. Hükümet dünyanın en büyük adalet saraylarını inşa etmekle övünüyor. Oysa o Adalet Saraylarının önünde kadınlar kurşunlanarak, bıçaklanarak öldürülüyor. Sadece boşanmak istediği için, daha fazla şiddetle karşılaşmamak için adalet kapısına gelen kadınların ölüm istatistiklerini yine aynı devlet mekanizmaları tutuyor, seyrediyor, katilleri, tacizcileri tecavüzcüleri salıveriyor.



TÜM BEL-SEN

TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI



Dünya Ekonomik Forumu'nun kadınların eğitim, ekonomi, sağlık ve siyaset alanlarındaki durumlarını baz alarak hazırladığı Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu 2017 yılında tüm dünyada son 10 yılda cinsiyetler arasındaki ücret uçurumunun daha da açıldığını gösteriyor. Kadınlar artık eğitim ve sağlık hizmetlerine daha zor erişiyor. 144 ülke arasında Türkiye 131. sırada. Daha kötü durumdaki ülkeler ya bölgesel ya da iç savaş yaşayan Ortadoğu ve Afrika ülkeleri.

Devlet var olan sosyal hizmetleri ortadan kaldırıp, kamu hizmetlerini özelleştirip bunları rüşvet gibi "yardımlara" ve devreye soktuğu Diyanet görevlilerinin "dini telkinlerine" indirgediğinden, çocuk, yaşlı, hasta bakımındaki tüm sorumluluğunu yine "aile" yüceltmeleriyle biz kadınların sırtına yıktı. İş güvencemiz KHK'larla elimizden alınırken, kreş, emzirme odası, etüt, ulaşım sorunlarımız artarak devam ediyor. İşyerlerinde baskı, ayrımcılık ve her türden şiddet her geçen gün artıyor. "İnsanca bir yaşam ve insanca çalışma koşulları" taleplerimiz karşılanmadığı gibi kölece çalışmaya ve diyanet fetvalarıyla boğulmaya itiliyoruz.

Erkek şiddetini, çocuk istismarını, çocuk yaşta evliliği meşrulaştıran kadın ve çocuk düşmanı fetvalar veren Diyanet biz kadınların gözünde hükümsüzdür. Kimse bizden Kadın ve çocuk düşmanı yasalara, fetvalara, yaşamımıza yönelik her türlü gerici saldırıya karşı seyirci kalmamızı beklemesin. Biz kadınların fitratında, emek sömürsüne, tacize, tecavüze, şiddete, savaşa erkek egemenliğine, tek adama karşı demokrasi ve laiklik için mücadele var.

Barış özlemimize, halklar arasında kardeşlik, demokratik haklar ve çözüm önerilerine 'iç güvenlik paketleriyle' kulak tıkayanlar, kadınlara ölüm, taciz, tecavüz, yıkım, yokluk ve onulmaz acılar getiren savaş karası çalmak istiyorlar.

Biz bu hayata mecbur değiliz, bize giydirilmek istenen bu hayatı yaşamaya itirazımız var.

Kapitalizmin, muhafazakarlığın ve gericiliğin işbirliğini, birbirlerini nasıl beslediğini ve kolladığını görüyoruz. Biz kadınlar, dişimizle tırnağımızla kazıyarak mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz haklar açısından, yetmeyeni değiştirmeye çalıştıkça, tersine bir zihniyet değişiminin taşları döşeniyor.



Kadınları eve, aileye hapsetmeye çalışan hükümet-diyamet politikalarına, dayatılan makul kadın rolüne karşı özgür kadını savunuyoruz.

Emek sömürüsüne, güvencesizliğe, iş yaşamından biz kadınları uzaklaştırmaya dönük uygulamalara itiraz ediyoruz, emek, cins ve halkların sömürsünü kabul etmeyeceğiz.

Ülkemiz nicedir haklarımızın, heveslerimizin, mutluluğumuzun, korkmadan yaşama arzumuzun, geleceğe güvenle bakabilme isteğimizin, yarın ne olacağını bilme gayretimizin diri diri gömüldüğü bir toplu mezara dönüştürülüyor.

Savaş gibi ölüm kusan bir gerçeğin, barışın simgesi olan 'zeytin dalı' adıyla ters yüz edilmesi, savaştan hiçbir çıkarı olmayan biz kadınları kandıramaz. Kadınlar savaşsız bir dünyada yaşamak ister.

Çünkü savaşın tek değilse de değişmez gerçeği, ölümdür.

Nuh'a ağzında zeytin dalı getiren güvercin müjdelemiştir, tufanla suya gömülmüş olan ufukta hala yaşanacak bir yer ve o yerde zeytin ağacı olduğunu!

Yeryüzünde su altında kalmamış yaşayacak yer arayan Nuh'un torunları olarak, biz o zeytin ağacını ve onun dalını insanlığın ilk adresi sayarız.

Eğer, nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizi, bu acil ve yaşamsal soruyu cevaplandırmak istersek, önce barışı istediğimizi anlatacağız, savaşın çıkmaz sokak olduğunu...

Ortak geleceğin kurulabilmesi için önce barış ortamına ve kadın dayanışmasına ihtiyacımız var. Biliyoruz ki;

Kadınlar kazanırsa emek ve barış kazanacak, kadınlar kazanırsa demokrasi ve gelecek kazanacak!

Yaşamın ölüme, barışın savaşa, umudun korkuya, gerçeğin yalana galip geleceğini bilerek, yaşamdan, barıştan, umuttan, gerçekten yana olanların yan yana durmasının esas deęiştirici güç olduğunu bilerek 8 Mart'ınızı kutlarız.



**Sermayenin Fırsat Eşitliğine,
Gericiliğin Fıtrat Adaletine
Karşı**

**Kadınların Gerçek Eşitliği İçin
Mücadeleye**

**Hayatımızdan ve
Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz**

**Biz KADINLAR Birlikte
GÜÇLÜYÜZ**

**Her Gün 8 Mart
Her Gün Mücadele**

TÜM BEL-SENDİKA Özel Sayı Mart 2018

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Erdal BOZKURT Tasarım: Cem DEMİR

Yönetim Yeri: Sümer 2 Sokak No: 29/7 Kat:4 Kızılay / ANKARA Tel: 0312 230 59 39 - 230 62 33 Faks: 312 230 48 29-39

web: www.tumbelsen.org.tr mail: posta@tumbelsen.org.tr Tarih: 20/02/2018

Basım Yeri: LOTUS LIFE AJANS Rek. Tan. Bas. Yay. Org. Amb. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.Şti.

Şehit Cevdet Özdemir Mh. Sokullu Cd. Perçem Sk. No: 9/A Çankaya

Tel: 0312 433 23 10 (pbx) Faks: 0312 434 03 56

info@lotusajans.com www.lotusajans.com